



Wij zoeken een inspirerende predikant(e) , 0,4 - 0,7 FTE, voor bepaalde tijd, namelijk voor een periode van 5 jaar, die:

- **In het algemeen:**

Midden in het leven staat en vol van energie en kan omgaan met tegenslag en daarbij stevig in de schoenen staat, daarbij een bruggenbouwer is, een luisterend oor heeft en een antenne voor wat in de (burgerlijke) gemeente leeft en daarbij oog heeft voor de medemens in de gemeente.

- **Pastoraat:**

Openstaat voor zowel betrokken kerkleden als randkerkelijken; in eredienst en pastoraat in staat is mensen uitnodigend aan te spreken. Zich zowel kan inleven in jong als in oud, het ouderenpastoraat is wel een belangrijk deel van onze gemeente maar ideeën hoe jongeren, jongvolwassenen en jonge gezinnen, de 20/30-ers, zin krijgen om met geloof en zingeving bezig te zijn, zijn zeer welkom. Het spreekt voor zich dat er de vrijheid is om dit op haar/zijn wijze te doen. We beseffen wel dat “het in beeld zijn van jongeren” een taak is van ons allemaal. Het spreekt voor zich dat deze eigenschappen voortkomen uit een gedrevenheid met een relatie met God.

- **Verkondiging:**

De bijbel laat spreken met daarbij de boodschap van hoop en goed de vertaalslag kan maken naar de dagelijkse praktijk, zodat we het kunnen toepassen in ons eigen leven.

- **Liturgie:**

De liturgie gebruikt die niet in het beton is gegoten, maar “de inhoud” van groter belang vindt dan de vorm. Zoekt naar nieuwe manieren, daarbij bereid is om “out of the box” te denken en daarbij gebruik maakt van actuele thema’s. En zo streeft naar toegankelijke erediensten. Voor wat betreft de muziek-liedkeuze is deze gevarieerd en passend bij de inhoud.

- **Vorming en toerusting**

Richting en leiding weet te geven vanuit zijn/haar theologische kennis, daarbij ook een verbinder en communicatief is. Onze Protestantse Gemeente maakt deel uit van het landelijk netwerk “Pionieren”, van belang is dan ook een ondersteunende rol met een bijdrage voor de inhoud hiervan.

De beleving heeft dat de gemeente van Christus niet stopt bij de deur en daarbij een blik naar “daarbuiten” zeer belangrijk vindt.

Bijdraagt aan beleving, wetende dat er tradities zijn, niet uit gewoonte maar omdat het betekenis heeft vanuit geloofsbeleving.

De randkerkelijken niet loslaat, ideeën heeft om juist deze groep meer te bieden dan een kerkdienst.

- **De Protestantse Gemeente**

Zich kan vinden in het vieren van het Heilig Avondmaal in een kring, waarbij ook de kinderen deelnemen.

Ondersteunt dat wij als gemeente aangesloten zijn bij “wijdekerk” wat betekent een veilige kerk voor iedereen dus ook voor LHBT’ers, inclusief het verbinden van huwelijken.

Die goed kan samenwerken met onze kerkelijk werker (0,5 FTE) en samen met hem de zorg voor onze gemeente op zich neemt.

- **Andere missionaire activiteiten:**

De bereidheid heeft om hierover na te denken en daarbij te zoeken naar kansen.